

KAMPIN ARDINDAN...

Her şey daha öncekiler gibi yine aynı sorularla başladı. Yapabilir miyiz acaba?

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci temsilcilikleri olarak, üniversitenin üzerimize yüklediği sorumlulukların üzerine bir de odamızın ilkeleri doğrultusunda hayatın bütün sorunlarıyla mücadele etmeyi seçerek örgütlenmemizin ağlarını genişletmeye devam ettik. Mühendis-öğrenci işbirliği içinde, oda örgütlülüğü çerçevesinde, "Dünya Süt Günü", Dünya Gıda Günü" ile insanın insan oluşundan dolayı sahip olduğu bütün hakları meydanlarda haykırdık. "Bilinçli Gıda Tüketimi" çalışmalarını ile gidilmedik okul, girilmedik sınıf bırakmadık.

Ülkemizin farklı şehirlerinde aynı, günde aynı saatlerde aynı çalışmalarını yürüttük birbirlerimizi hiç tanımadığımız halde. Tek bildiğimiz Odaya bağlı bizim gibi birilerinin de başka şehirlerde emek harcadığıydı. Artık tanışma zamanı gelmişti. Böyle başladı bahar şenlikleri. İlk başta bir iki üniversitenin tanışmak amacıyla başlattığı piknikler bir anda "TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilcilikleri Geleneksel Bahar Şenliği"ne dönüşüverdi. Mühendis-öğrenci tüm GıdaMO üyeleri her yıl bahar ayında aynı şehirde aynı alanda tüm günü birlikte geçirmeye başladı.

Tanışmanın kaynaşmanın, anı paylaşmanın getirdiği kardeşlik ve güven duygusu ile daha bir sıkı kenetlendik birbirimize ve öyle devam ettik yolumuza. Ama bu da yetmedi. Dahasını daha fazlasını istedik, yetinmedik. Daha fazla zaman geçirmeliydik birbirimizle. Genel kurul salonlarında, danışma kurullarında, bahar şenliklerinde her bir araya gelişimizde fısıldaştığımız bir yaz kampı hayali vardı. Ve sorduk o malum soruyu "Yapabilir miyiz acaba?" ve cevabı yine belliydi: Neden olmasın?

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Ege Üniversitesi Öğrenci Temsilciliğinin ilk kıvılcımı yakması ile geri sayım başladı. İlk kampı düzenleyecek olmanın heyecanını yaşayan Ege Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği, Dikili Belediye Başkanlığı, Oda Yönetim Kurulu, Ege Bölge Şube Yönetim Kurulu ve diğer öğrenci temsilciliklerinin verdiği destekle çalışmalarına son güne kadar, saatler süren toplantılar ve koşuşturmayla devam etti. E-posta, telefon trafiği, mekân araştırma, sayı oluşturma derken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Esas konuya kampta verilecek mesajdı. Bu kadar kişi toplanacağız ama sadece eğlenmek için mi? Elbette hayır. Demıştik ya "insanın insan oluşundan dolayı sahip olduğu haklar" diye. Küresel ısınmayla birlikte gelen kullanılabilir sağlıklı suya ulaşım sıkıntısının daha önemli bir konu olabilir mi? Özelleştirme ve ticarileştirme politikaları ile tüm insanlığın ortak malı olan su kaynakları insanların elinden alınmasına, yaşam kaynağı olan suya ulaşımın kapitalizmin vicdanına bırakılmasına elbet göz yumamazdık. Önümüzde de öyle bir Örnek vardı ki... Yakın bir tarihte Dikili Belediye Başkanı Osman ÖZGÜVEN 'e, suyu halka ücretsiz olarak dağıttığı için açılan dava bizi daha da hırslandırmıştı.

Artık her şey belliydi;

KAMPIN ADI: Su Bedava

YER: Ege denizinin büyüğü, Midilli'ye karşı akşamsefası, güneşin en güzel battığı yerde, Kuzey Ege'nin incisi Dikili'de Sotes Tatil Köyü

TARİH: 18-21 Haziran 2010

Ve heyecanlı bekleş başladı. Akdeniz Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İTÜ, Mersin Üniversitesi, ODTÜ'den gelen öğrenciler 18 Haziran 2010 Cuma günü İzmir Bornova'da buluşarak aynı araçla kampa doğru yola koyuldu. Kamp alanına varıldığında artık Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilcilikleri 1. (Su Bedava) Yaz kampı başlamıştı.

Kamptan notlar:

18 Haziran 2010 Cuma

Gelenlerin bungalovlarına yerleşmesinden sonra birlikte yenilen öğle yemeği yenildi. Daha sonra herkes yol yorgunluğunu atmak için kendini Dikili'nin mavi bayraklı denizinin kucığına saldı.

Akşam yemeğinden sonra bizleri yalnız bırakmayan Yönetim Kurulu Başkanımız Petek ATAMAN, Ege Bölge Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Hülya YILMAZ ve Dikili Belediye Başkanı

Osman ÖZGÜVEN'in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz söyleşide "Dünya Su Günü" etkinliklerinde de sokaklarda, meydanlarda olmamız gerektiğini bir kez daha doğruladık. Kirlenerek ve kuruyarak azalmakta olan su kaynaklarının insanlığın geleceği için tehdit oluşturduğu ve bu yüzden ilerde yaşanacak olan savaşların su kaynakları nedeniyle olacağı, Bolivya'da suyun özelleştirilmesinde sonra yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasının bile yasaklandığı, sağlıklı suya ulaşamadığı için dakikada yüzlerce bebeğin öldüğü gibi birçok çarpıcı gerçeği tekrar hatırlayarak suyla ilgili bizleri bekleyen tehditlere karşı neler yapabileceğimizi konuştuk.

Söyleşiden sonra ise geçen bir senenin stresini atmak için deniz kenarında müzik eşliğinde doyasıya dans edip eğlendik.

Gecenin sonunda ise sahilde yaktığımız ateşin başında sohbet ettik şarkılar söyledik, oyunlar oynadık.

Yolun ve kampın ilk gününün verdiği yorgunluk artık iyice üzerimize çöktüğü için odalarımıza uykuya çekildik.

19 Haziran 2010 Cumartesi

Denize nazır yapılan kahvaltının ardında "Serbest kürsü" etkinliği için ahşap iskeledeki minderlerimizin üzerinde yerlerimizi aldık. Konu sınırlaması olmaksızın tüm katılımcılar sırayla mikrofon önünde düşüncelerini paylaştı. Notlarımız arasına giren konu başlıkları ise yeni gıda yasası, 80 sonrası apolitikleşen gençlik, öğrenci örgütlenmesi ve diğer odalarla olan ilişkiler olarak tespit edildi.

Öğle yemeğinin ardında eğlence vakti bir kez daha başladı. Beachvolley, tavla turnuvası, yüzme, artistik atlama, fiti balon yarışmalarında mühendis ve öğrenciler kıyasıya yarışırken izleyiciler doyasıya eğlendi.

Akşam gelen yeni konuklarımız ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Koordinasyon kurulu üyelerimiz ve yeni mühendislerimiz de öğrencileri yalnız bırakmadı. Söyleşide konuşmacı olan Faruk KOR, İdris ESER, Özgür YAYLA, Sevcan PADIR, Selçuk ESEN, Süleyman GÜRSEL, Ercan BALBAY, Neşe KENARCI, İ.Uğur TOPRAK, Oya Irmak ŞAHİN, İbrahim ZORBA öğrenci örgütlenmesi içinde yer almış yeni mühendisler olarak deneyimlerini öğrencilerle paylaştı ve öğrencilerin sorularına cevap verdiler.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise DJ Taha OK'un canlı performansı ile baş başa kaldık.

20 Haziran 2010 Pazar

Pazar günü kahvaltının ardında Ayvalık'a giderek civardaki ada ve koylara doğru mavi yolculuğa çıktık. Yat turu boyunca animasyonlar eşliğinde eğlenirken Ege'nin farklı koylarında yüzme fırsatı bulduk. Son durak Cunda Adası'nda güneşin batışına kadar vakit geçirdik.

Ayvalık dönüşünde Sotes Tatil Köyü'nde yenen akşam yemeğinin ardında DJ Taha OK bizleri bütün yorgunluğumuza rağmen yerimizden kaldırmayı başararak yine eğlenceli bir gece geçirmemizi sağladı. Gecenin sonuna doğru Ege Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği tarafında hazırlanan kamp hatıraları (flama) tören eşliğinde katılımcılara takdim edildi. Hediyelerin verilmesinden sonra yavaş yavaş acıkan karınların çaresi de düşünülmüştü. Mangal partisinde bölüşülen ekmeğin yanında edilen sohbetin tadı, masadaki her şeyden daha lezzetliydi.

3. günün biriken yorgunluğu bizlere yine uyumamız gerektiğini hatırlattı.

21 Haziran 2010 Pazartesi

Kampta son kez birlikte kahvaltımızı yaptıktan denizle de vedalaşarak toplanmaya başladık. Artık kampın bitiş vakti geldi. Otobüsümüze binerek arkamızda Sotes tatil Köyü, aklımızda yeni arkadaşlar, yeni anılar ve yerine getirilecek yeni sözler ve görevlerle evimize doğru yola koyulduk.

Toplam 67 öğrenci ve 20 mühendisin katıldığı "Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilcilikleri 1. (Su Bedava) Yaz Kampı'nın geleneksel olması dileğiyle...

İlke CURACI

TMMOB GıdaMO

Ege Üni. Öğr. Tems.

YK Başkanı